



't Schoolbord

Nieuwsbrief Da Costaschool 17 april 2020

Vanuit de directie

Beste ouder(s) en verzorger(s)

Hierbij weer onze nieuwsbrief voor u allen.

Geschreven vanuit een school waar we vanochtend opvang bieden aan vier kinderen. Dagelijks zijn er nu tussen de 3 en 16 kinderen in onze opvang. Onderwijsassistenten, stagiairs en leerkrachten van de groepen 1 en 2 verzorgen deze opvang. Kinderen vanaf groep 3 werken dan aan het huiswerk, met de eigen leerkracht online - zo dichtbij mogelijk. Ook onze vaste invaller, juf Ria, komt vanaf volgende week helpen bij de opvang.

De andere leerkrachten van uw kind zijn dagelijks lang aan het werk om het onderwijs vanuit afstand vorm te geven. Als schoolleider moet ik hen soms remmen in hun enthousiasme en gedrevenheid om het 'nog beter' te willen doen. Het is ook belangrijk dat zij in deze tijd goed voor zichzelf zorgen, hun fysieke en mentale gezondheid.

We zijn ons allen enorm bewust van de veerkracht die deze tijd van u en van ons vraagt. We hebben veel respect voor uw inzet thuis. We horen berichten van kinderen die verschrikkelijk graag weer naar school willen komen, ze missen hun vriendjes en vriendinnetjes.

We willen u vragen mee te blijven kijken naar het gedrag van uw kind op social media. We werden geattendeerd op grensoverschrijdend gedrag van kinderen in een groepsapp. Dat gebeurt nu thuis, dus erover praten op school is lastig... Daarom schakelen we in dat geval betreffende ouders toch even in...

En volgende week zal een spannende week zijn. Een week met landelijke besluiten, beslissingen van ons bestuur en in ons team, met de MR, over de periode na de meivakantie.

Daarom vragen we u om nog dit weekend voor ons de enquête in te sturen die u van ons vanmiddag via Parro ontvangt. Elke groep krijgt een eigen invullijstje.

De uitkomsten zullen we gebruiken voor enerzijds benodigde aanpassingen in de groep van uw kind en anderzijds voor het terugkom-scenario voor straks en zullen worden besproken met de MR. Veel dank alvast!

U kunt op vrijdag 24 april een nieuwe nieuwsbrief tegemoet zien.

Hartelijke groet en voor nu een fijn weekend!

Annemiek van Benthem

Kind op maandag

We gaan onderweg richting Pinksteren..

Bij Kind op maandag gaan we terug de tijd in naar de voorvaders van Jezus: Koning David en Salomo zijn als eerste aan de beurt. Koning Salomo is ontzettend wijs. Zijn wijsheid maakt hem beroemd en schatrijk. Wijsheid is namelijk kostbaar. We praten samen over wijsheid', wat is dat?

Een ander thema is: 'een huis bouwen'. Waar woon jij? Verschillen mogen er zijn, elk huis is anders. Koning Salomo bouwt een tempel voor de Heer. Het is een heilige plek, waar God bij de mensen kan wonen. Met Pinksteren laat God zien dat hij niet meer in een tempel woont, maar dat wij als mensen een tempel mogen zijn. God woont bij ons, bij de mensen!



Koningsspelen

U heeft het wellicht al opgemerkt...vandaag is er minder 'hoofd'werk en mag er meer worden bewogen. Want... vandaag waren eigenlijk de landelijke Koningsspelen!

Crisisfonds "Het Vergeten Kind"

We leven in een ingrijpende en bijzondere tijd; de gevolgen van de coronamaatregelen raken ons allemaal. Bijna heel Nederland zit verplicht thuis. Kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie hebben het nu extra zwaar. Deze kinderen zitten nu letterlijk 'ingesloten' in een situatie waar ze niet de aandacht en liefde krijgen die ze nodig hebben.

Met elkaar geven we juist nu vergeten kinderen de aandacht die ze verdienen en zorgen we dat er steeds minder kinderen vergeten worden. Iedere bijdrage - klein of groot - is van harte welkom! Het crisisfonds van 'Het Vergeten Kind' richt zich op noodzakelijke spullen in deze crisissituatie. Zodat de kinderen kunnen leren, maar ook even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt. Er worden met name middelen om het schoolprogramma te kunnen volgen en (digitaal) contact te kunnen hebben met vrienden, spelletjes en spelmateriaal (voor binnen en buiten) aangeschaft voor de kinderen, via hun hulpverleners.

Omdat de Da Costaschool dit goede doel heeft omarmd voor dit schooljaar, hebben wij op de website een aparte collectebus aangemaakt. Als u op deze link klikt, kunt u digitaal een kleine donatie storten. Dit kan tot en met 28 april.

<https://hetvergetenkind.digicollect.nl/da-costaschool-uit-soest>

OuderWijzerTelefoon

In deze gekke tijd is het een gegeven dat kinderen veel meer de Kindertelefoon bellen, eenzame en oudere mensen bellen massaal naar de Luisterlijn. Maar waar kunnen ouders terecht met hun vragen? Gek toch? Als we bedenken hoe belangrijk het goed invullen van ouderschap is. En we zien in de coronacrisis de noodzaak voor ouders om ondersteuning te kunnen krijgen.

Daarom start OuderWijzer nu met de OuderWijzerTelefoon. Iedereen die even wil sparren, stoom af wil blazen of vragen heeft over zijn of haar ouderschap en/of de opvoeding van zijn of haar kind, mag bellen naar de OuderWijzerTelefoon via 085-1303959.

<https://www.ouderwijzer.nl/nieuws/10-ouderwijzer-start-de-ouderwijzertelefoon>

Medezeggenschapsraad

In de MR wordt volgende week gesproken over de actuele situatie, mogelijke terugkeer-scenario's, over de formatie en het taakbeleid voor volgend schooljaar en enkele andere onderwijskundige thema's.

Mocht u als ouder vragen hebben over het schoolbeleid, dan kunt u terecht bij de oudercontactpersonen van de MR. Dit zijn: Matthijs van den Berg, 035-5881697, Merel Valk, 06-47783095 en Jaco Havelaar, 06-53360149. De MR is ook via de email te bereiken: mr@dacostasoest.nl

Wie wat wanneer?

Alle activiteiten zijn afgelast voor de periode tot en met 5 mei.

- Vrijdag 24 april: gebedsgroep
- Maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei: meivakantie

Het volgende Schoolbord

Het volgende schoolbord komt uit op 24 april. Kopij inleveren kan tot uiterlijk woensdag 22 april.

Met vriendelijke groet,

het team van de Da Costaschool

