



# 't Schoolbord

Nieuwsbrief Da Costaschool 25 november 2016

## Vanuit de directie

Vindt u het ook weer zo wennen om soms in het donker te vertrekken en in het donker weer thuis te komen? Tijdens de komende periode staan we hier met elkaar meer bij stil.

Maar met elkaar en met God dichtbij zorgen we ervoor elkaar licht te kunnen geven.

Zorgzaamheid is belangrijk bij ons op school. Daarom ben ik zo blij dat kinderen in de tevredenheidsenquête hebben laten zien, dat zij zich bijzonder veilig voelen op onze school. En dat is, blijkt ook uit onderzoek, een voorwaarde om tot leren te kunnen komen.

In de bovenbouw is deze week aandacht besteed aan de 'week van de mediawijsheid'.

Ik wil u er graag nogmaals op attenderen, mocht er thuis, of via het mobiele telefoonverkeer iets spelen waar uw kind last van heeft, meldt het de leerkracht. De sterkste oplossingen bedenken we immers samen?

Ook in de laatste groepen, 3 en 8, zijn de oudergesprekken van deze periode gevoerd. De leerkrachten zijn blij; zij hebben ervaren dat deze in prettige samenwerking met u zijn verlopen, fijn! In het team werken we gestaag door aan onze didactische werkwijze en er is weer een ronde groepsbesprekingen geweest met de intern begeleider.

Het herstel van Juf Geke duurt helaas wat langer dan zij verwachtte en daarom komt juf Renneke ons helpen. Ook vraagt de organisatie van de jaarfeesten en het naderende afscheid van juf Christine deze periode onze tijd en aandacht. Fijn dat u ons helpt!

Tijdens het helpen is er ook informeel tijd om meer ongedwongen te kletsen over schoolzaken. Ik hoop u weer te ontmoeten, bijvoorbeeld op woensdagochtend 7 december tijdens het kerstversieren. Maar: eerst op naar de Sint. Ik kijk er naar uit om hem voor het eerst te mogen ontvangen op de Da Costaschool. Voor nu wens ik u een goed weekend!

Annemiek van Benthem  
directeur

## Thema 'Kind op maandag'

Aan het eind van het jaar fiets je veel in het donker. Als je 's ochtends naar school gaat, maar ook als je aan het eind van de middag van de BSO, een sportclub of een vriend(-in) naar huis gaat, moet je vaak je licht aan doen. Op zo'n moment kun je je bijna niet voorstellen dat het in de zomer al licht is voordat je wakker bent. En dat het dan nog steeds licht als je – veel te vroeg, voor je gevoel! – weer naar bed moet.

Hoe voelt het eigenlijk, al dat donker om je heen? Het kan heel leuk zijn, bijvoorbeeld als je als kind in het donker in de auto zit en alle lichten van andere auto's ziet. Maar het donker kan ook saai zijn of eng. In de weken voor kerst staan we stil bij het donker. Niet alleen bij het donker van de nacht, maar ook bij de donkere dingen overdag. Bij 'donkere' gezichten, bij gebeurtenissen waar geen glans aan zit. We staan stil bij het verdriet en de angst.

In de Bijbelverhalen van deze periode gaat het daar ook over. We lezen bijvoorbeeld uit Jesaja, die leefde in een donkere tijd vol oorlog en ruzie. En toch geloofde Jesaja dat het licht zou worden. In het kerstverhaal horen we over een donkere nacht in Betlehem, waarin plotseling een licht gaat schijnen. Dat geeft hoop. Het laat zien dat God altijd opnieuw licht zal maken, zelfs na de langste en donkerste nacht.



## Wie komt er alle jaren uit Spanje varen?

Als de wind door de bomen waait en de maan door de bomen schijnt, dan zit het er aan te komen. Als er dan ook nog iemand op je deur klopt, kan het bijna niet missen. Want hoor wie klopt daar kinderen? Sinterklaas!

Hier en daar vult hij al een schoentje, maar op pakjesavond moeten we nog even wachten. Tot die tijd houdt het Sinterklaasjournaal ons op de hoogte van alle sinterklaas- en pietenzaken. Maar als je zo belangrijk bent als Sinterklaas en zwarte piet, dan ben je natuurlijk niet alleen bekend van tv. Dan worden er ook boeken over je geschreven! En je wordt getekend in de mooiste prentenboeken. Die prentenboeken vertellen van alles over wat er allemaal achter de schermen gebeurt in de wereld van Sinterklaas en zwarte piet. En dat is niet niks.

Een paar mooie Sinterklaasboeken op een rijtje: Bette Westera: *Sint gaat op gym*; Susanna Wiersma: *Sinterklaas slaat een jaartje over*; Vivian den Hollander: *Mee met de pakjesboot*; Robert Vuijsje: *Alleen maar stoute kinderen*; Charlotte Demantons: *Sinterklaas*; Marjet Huijberts: *Aadje Piraatje en de stoomboot van Sinterklaas*; Erik van Os: *Nog 13 nachtjes wakker liggen en dan is het Sinterklaas*.

Veel leesplezier!

## Sinterklaasfeest

**Maandag 5 december** a.s. bezoekt Sinterklaas de Da Costaschool.

We verwachten alle kinderen tussen 8.15 uur en uiterlijk 8.30 uur op het middenplein om Sinterklaas te verwelkomen. Natuurlijk zijn ook ouders hierbij welkom. Kinderen die het spannend vinden mogen bij hun ouders achteraan staan. Hieronder een plattegrond waar de kinderen zich mogen opstellen.

Belangrijk:

→ **Om 8.30 uur sluit het hek aan de Prins Bernardlaan** en kunnen er geen fietsen meer gestald worden!

Na het welkom gaan de ouders naar huis en lopen de kinderen met hun juf/meester naar binnen om het sinterklaasfeest te vieren. **Het is deze dag voor één keer niet de bedoeling dat ouders mee naar binnen gaan.**

De kinderen hoeven geen eten en drinken voor de kleine pauze mee te nemen. Groep 5 t/m 8 neemt wel lunch mee. Het is handig om een tas mee te geven voor de sintspullen- en werkjes.

**De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 lunchen op school en zijn om 14.00 uur vrij.**

Helpt u om 12.00 uur mee om de sintversiering op te ruimen? U kunt u opgeven op de lijsten die bij de klassen hangen.

We hopen op een gezellige dag en bedanken iedereen die meegeholpen heeft.



