



't Schoolbord

Nieuwsbrief Da Costaschool 18 maart 2016

De ruimte van Pasen

Heeft u zich weleens de zondebok gevoeld? Dat iedereen u als de oorzaak zag van alles wat fout ging? Het is niet te hopen. Maar soms gebeurt dat echt. In de geschiedenis zijn er heel wat mensen en zelfs bevolkingsgroepen aangewezen als zondebok. Een positie waarin je maar beter niet terecht kunt komen.

De oorsprong van de term 'zondebok' vinden we in het bijbelboek Leviticus, waarin een bok tot zondebok gemaakt wordt. Als eerste moet de priester een bok offeren die ervoor zorgt dat het weer goed is tussen God en het volk. Daarna legt hij zijn beide handen op de kop van een andere bok en hardop spreekt hij uit wat er fout is gegaan tussen het volk en God. Daarmee legt hij alle fouten, alle 'zonden', op de kop van de bok. Zo wordt de bok de zondebok. Deze bok wordt de woestijn in gestuurd, naar een plek waar niemand woont. Het offer van deze twee bokken vormt de kern van de verzoening tussen het volk Israël en de God die hen uit de slavernij geleid heeft. Met dit gebaar wordt iedere keer weer ruimte gemaakt om de weg met God te gaan, zonder de loden last te blijven dragen van wat er fout is gegaan.



Je zou kunnen zeggen dat we met Pasen vieren dat Jezus de zondebok wilde zijn. Net als die bok in de woestijn is hij onschuldig, maar draagt Hij de last van de zonde, de fouten van mensen. Zo komt er weer ruimte tussen God en mensen. De ruimte van Pasen. De ruimte door lijden, sterven en opstanding!

Pasen in de kerk en op school

We zijn druk bezig met de voorbereidingen: de paastakken staan in de groepen en er wordt goed geoefend met de muziek voor de paasviering. Elke week horen we een paar verhalen over Jezus: Hij gaat zijn lijden en sterven tegemoet, maar gelukkig zullen we met Pasen horen dat Hij weer is opgestaan!

De paasviering, op donderdag 24 maart, begint om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk. U bent hartelijk welkom!

Ook dit jaar doen wij geen centrale oproep aan de ouders om eieren te koken voor de paaslunch. Als uw kind het lekker vindt om een gekookt eitje bij de lunch te eten, wilt u dat dan 's ochtends zelf meegeven? Het zou leuk zijn om het ei te versieren en eventueel een eierdopje te knutselen.

Om 11.30 uur wordt in de ontmoetingsruimte het paasbuffet geopend. Daarvoor moet ieder kind een bord en bestek meenemen. Met het oog op het milieu nemen de kinderen ook hun eigen beker mee, alles graag met de naam erop. Omdat alles vuil weer mee naar huis gaat, is het handig om bord, bestek en beker in een plastic zak (voorzien van de naam) te doen. Deze spullen kunt u vanaf maandag 21 maart meegeven naar school.

Er zijn kinderen met verschillende voedselallergieën: wilt u een voor uw kind veilige lunch klaarmaken en die 's ochtends in de ontmoetingsruimte afgeven, voorzien van de naam en de groep waar uw kind in zit? Het is fijn dat uw kind dan gewoon met zijn/haar bordje mee kan lopen langs het buffet en daar iets kan kiezen.

Om 14.00 uur begint het paasweekeinde. Wij wensen u goede paasdagen.



Kind op maandag

'Later als ik groot ben...' Een zin die zo begint, vertelt vaak iets positiefs. Iets hoopvol. Het laat iets zien van je dromen, je verlangens, je wensen. De Bijbel voedt dat soort idealen en perspectieven. We lezen in deze periode verhalen over hoe mensen kunnen groeien. De eerste twee weken na Pasen gaan we verder met de verhalen over Petrus, die ook in de afgelopen periode centraal stond. Hij ontdekt dat hij er voor andere mensen kan zijn op de manier die Jezus heeft voorgedaan. Petrus 'groeit' in de verhalen. Het gaat zelfs zover, dat hij tegen een verlamde man durft te zeggen dat hij op kan staan. Wat er dan gebeurt, is een wonder. Na de verhalen over Petrus staat drie weken lang Ruth centraal. Zij wordt ook groot – niet door aan zichzelf te denken, maar door zich te bekommeren om de toekomst van haar schoonmoeder Naömi. Het is een prachtig verhaal, dat laat zien waar mensen toe in staat kunnen zijn als ze leven van de hoop. We sluiten deze periode af met het verhaal over het Pinksterfeest in Jeruzalem, waar mensen groeien door de Geest van God.

Welkom

Een hartelijk welkom voor Nynke Ophorst in groep A. Nynke is al vanaf 1 februari bij ons op school. Een hele fijne tijd op de Da Costaschool gewenst!

Studiedag

Op dinsdag 29 maart, de dinsdag na Pasen, is er een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Terugblik creaworkshops

Afgelopen woensdag was de presentatie van de crea-workshops.

Het was een drukte van belang in de school door alle ouders en opa's en oma's die kwamen kijken.

Een bedankje voor alle ouders en oma's die hebben meegeholpen bij de workshops is zeker op zijn plaats! Op de site zijn foto's te vinden.

Korfbaltoernooi

Morgen, 19 maart, doen er kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mee aan het Korfbaltoernooi. We wensen jullie allemaal heel veel plezier!

Ouderbijdrage

In het najaar heeft u een brief ontvangen over de ouderbijdrage. We zijn blij dat veel ouders hun bijdrage al overgemaakt hebben. Mocht deze brief aan uw aandacht ontsnapt zijn, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54 INGB000 7707 832 van de Ouderraad.

De richtlijn is € 50,00 per kind per schooljaar.

Voor de leerlingen van groep 8 moet ook € 50,00 voor het schoolkamp betaald worden; voor hen is het totaal € 100,00.

Verdere informatie is te vinden in het Informatieboek.

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie	maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2016
Kerstvakantie	maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie	maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017
Paasweekend	vrijdag 14 t/m maandag 17 april 2017
Meivakantie	maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaartsweekend	donderdag 25 t/m vrijdag 26 mei 2017
Pinksterweekend	maandag 5 juni
Zomervakantie	maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

De data van de studiedagen worden later bekend gemaakt.



Medezeggenschapsraad

Mocht u als ouder vragen hebben over het schoolbeleid, dan kunt u terecht bij de oudercontactpersonen van de MR. Dit zijn: Gonny Kuijpers, tel. 035-6013060, Joris de Schepper, 035-7519586 en Matthijs van den Berg, 035-5881697.

De MR is ook via de email te bereiken: mr@dacostasoest.nl

Wie wat wanneer?

- Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus: zomervakantie
- Vrijdag 18 maart: groep 5 en 6 'Rebels Ritme'
- Zaterdag 19 maart: schoolkorfbal groep 3 t/m 8
- Donderdag 24 maart: paasviering, lunch op school. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij.
- Vrijdag 25 t/m maandag 28 maart: paasweekend
- Dinsdag 29 maart studiedag , alle kinderen zijn vrij
- Vrijdag 1 april: groep 5 'Eet smakelijk'
- Maandag 4 april: groep 5 en 6 'Rebels Ritme'
- Donderdag 7 april: groep 7 verkeersexamen en fietskeuring
- 25 april t/m 6 mei: meivakantie
- Maandag 9 mei: MR-vergadering
- Dinsdag 10 mei: hoofdfluiscontrole

Op het prikbord

- Pasen op Soestdijk
- Honkbal - proeflessen
- Kids Club promotiedag

Het volgende Schoolbord

Het volgende schoolbord komt uit op D.V. vrijdag 1 april. Kopij inleveren uiterlijk woensdag 30 maart.

Met vriendelijke groet,

het team van de Da Costaschool

Advertentie

Voor slechts € 15,00!

Toner (van 123Inkt) voor een HP CB435A. Helemaal nieuw: doos is dicht.

Nieuwprijs € 37,50.

Belangstelling? Stuur een mailtje naar ict@dacostasoest.nl

